

Het werk kost in voorintekening tot 1 maart 2010 slechts € 30, nadien € 35, over te schrijven op IBAN-rekening BE44472435381145 (BIC begunstigde KREDBEBB) van Heemkundige Kring Ten Mandere, p/a Hondekensmolenstraat 24, 8870 Izegem. Voor eventuele verzendingskosten binnenland komt daar € 5 bij. Vermeld duidelijk uw naam en adres.

 UITGEVERIJ GROENINGHE DRUKKERIJ

Duits afwaergeschut in 1916.



Flieger-Abwehr
Izegem. 1916.



Optreden van de ESKA op 9 april 1917.



Het Gildenhuis in de Kruisstraat krijgt diverse bestemmingen en is o.a. lazaret.

Jean-Marie Lermyte is voorzitter van de heemkundige kring Ten Mandere en van Heemkunde West-Vlaanderen en ondervoorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

Het boek wordt uitgegeven met medewerking van de erfgoedcel TERF en de provincie West-Vlaanderen.

INHOUD

Inleiding

1. Het begin
2. De overheid
3. Stad van gewonden, zieken en doden
4. Honderden gebouwen opgeëit
5. Die eeuwige controle!, o.a. verboden te fietsen en cafésluiting
6. Duitse schrik. Bombardementen en besmettelijke ziekten
7. Oogsten voor de Duitsers, o.a. bladeren en brandnetels
8. Dieren afstaan, o.a. paarden, dierenhuiden en gevogelte
9. Opeising van materialen
10. Werken in Duitse dienst
11. Kostprijs, o.a. kwartierplicht en noodgeld
12. Voedselvoorziening van de Izegemnaar
13. Patriottisme en verzetsdaden
14. Kultur, o.a. kerstfeest en kirchenconcerten
15. Militaire gebeurtenissen (juni 1917-november 1918)
16. Oorlogsleed
17. De eerste jaren na de oorlog, o.a. de Franse 'bezetting'
18. Het soldatenkrantje *Onze Iseghemnaar*

Dr. JEAN-MARIE LERMYTE

Leven in het operatiegebied

Izegem 14-18



Hoe onderging de lokale bevolking de Duitse bezetting in het operatiegebied kort achter het front? Voor Izegem is dat goed na te gaan. Het stadsarchief bewaart een rijke collectie over de Eerste Wereldoorlog, met honderden affiches en duizenden getypte of geschreven Duitse bevelen. Samen met bronnen zoals het dagboek van dokter Gits (tot nu toe slechts gedeeltelijk gepubliceerd) en de kroniek van de paters kapucijnen maakt dat een diepgaande studie mogelijk.

In de eerste plaats was Izegem een stad van lazaretten waar duizenden Duitsers en af en toe geallieerde militairen werden verzorgd. Izegem was ook de bezette stad waar de Duitsers kwamen uitrusten. Honderden huizen, fabrieken en hofsteden werden daarvoor ingepalmd. Voor al die militairen werden oogsten, dieren, en veel materialen opgeëist, voor zover dat al niet voor de oorlogsvoering zelf gebeurde, zoals het aanslaan van koper. Wat en hoeveel bleef er dan nog over voor de lokale bevolking? Bijna de helft van de arbeiders tussen de zeventien en vijfenveertig jaar werkte, al dan niet 'vrijwillig' voor de Duitse bezetter. En er was op alle mogelijke manieren die voortdurende controle. Hoe probeerde de bevolking daaraan te ontsnappen? Maar ook bij de Duitsers zat de schrik er goed in: voor bombardementen van de geallieerden en voor besmettelijke ziekten. Welke maatregelen namen ze? Dat de Duitsers geen cultuurbarbaren waren, bleek bij diverse gelegenheden. Wat kostte de oorlog aan materiële schade en aan mensen? Dat er na de Duitse bezetting een nieuwe bezetting volgde, is veel minder gekend.

Heer Kommandantur

Wij hebben voor het oog
 blijk geen klappen stuur
 Vriendelijk begroet
 Camiel De Boerman

21 IV 14 - Opgenomen door Cellier Paul

Klompemaker Camiel Decoopman, die in de Abeelwijk 472 woont, kan niet meer leveren.



Gekwetste soldaten in de tuin van het kapucijnenklooster.

In dit boek worden ook – in hedendaagse spelling – de drieëndertig afleveringen van het oorlogskrantje *Onze Isegemnaar* opgenomen. De militairen uit Izegem, maar ook uit de omgeving, met name Ingelmunster, Lendeled, Emelgem en Kachtem deelden zo in elkaars vreugde en leed, vernamen lokaal nieuws en konden mijmeren over het verleden.

Het boek telt 560 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd; Het bevat o.a. de circa 350 foto's van Izegemse militairen die aalmoezenier Georges Blomme tijdens de Eerste Wereldoorlog verzamelde. Uitgeverij Groeninghe staat garant voor de fijne afwerking.

Het boek zal gepresenteerd worden op de academische zitting naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de heemkundige kring Ten Mandere op 27 maart 2010 in het stadhuis van Izegem. Het kan die dag tussen 11 en 12 uur afgehaald worden en na die datum elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur, juli en augustus uitgezonderd (dat zijn de openingsuren van de heemkundige kring).

Dr. hist. Jean-Marie Lermyte is niet aan zijn proefstuk. De geschiedenis van Izegem verscheen onder zijn redactie, hij annoteerde het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits, schreef onder meer de Izegemse geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging, de Middenstand en de Boeren en Het Blauwhuis...



Dit identificatie-
 plaatje moet aan
 de halsband
 van het paard
 worden
 bevestigd.

INTEKENKAART / terug te sturen vóór 1 maart 2010
 naar Ten Mandere, p/a Hondkensmolenstraat 24, 8870 Izegem

Naam		
Straat en nummer		
Postnummer en gemeente		
bestelt tegen de voorintekensprijs van € 30		exemplar(en)
totaal		

en stort het bedrag op rekening BE44472435381145 (BIC begunstigde
 KREDBEBB) van Ten Mandere